



KAPSTOK



**Mogen wij
op een
extra steun
rekenen om
onze werking
verder
te zetten?**

Via rekening:

IBAN

BE33 0012 7977 4146

van De Loodsen



Heeft u graag een fiscaal
attest?

Dan stort u best op rekening:

IBAN

BE80 7765 9023 3377

van Caritashulpbetoon vzw

Liefdadigheidstraat 39

1210 Brussel

-Met vermelding:

'Project 8369'

Nummer 274
Februari 2025

Gisteren mocht ik een mooie viering meemaken, waarin het lied 'Ik had een droom van een wereld, wereld waarin wij samen bouwen...' werd gezongen. Het was heel lang geleden dat we dit lied nog zongen. In het buitengaan kwam ik een bekende tegen en we hadden beiden dezelfde vraag. Zongen wij toen ook HAD in plaats van HEB ?

Ik vind het een vraag om mee te nemen in de volgende weken. Binnenkort beginnen we de vastentijd, ook voor de moslims begint binnen enkele dagen de Ramadhan. Onze Ethiopische vrienden zijn al een langere vastenperiode begonnen.

Het is een gelegenheid om het beste (niet het sektarische of het slechtste) uit onze tradities naar boven te halen, er over te mediteren, te spreken, na te denken, te bidden.

Is het waar dat je vrede bewerkt als je de oorlog voorbereidt of meer bewapening gaat invoeren?

Is het zo dat we onze grenzen moeten afsluiten om onze eigen welstand te handhaven?

Moeten we onze groene dromen begraven omdat de concurrentie moet behouden blijven?

Moeten we volkeren uit het zuiden, die lijden, verhongeren, in oorlog zijn uit onze aandacht bannen of harder dan vroeger aan verbindingen werken en voor een internationale solidariteit (Broederlijk delen) gaan?

Vormen we ons eigen geweten of laten we het over aan artificiële intelligentie ?

Laten we van deze veertigdagentijd gebruik maken om tijd te maken voor verstillings, versobering, een open blik in de ontluikende natuur. Maar ook voor kleinere of grotere, hartelijke en open samenkomsten om te ontleden welke onze bekeringen zijn, om te zien wie mee aan de wereldtafel mag zitten, om te oefenen in dienstbaarheid ...

Zo kunnen we aan jongeren weer een droom (hoop) meegeven die levenskracht geeft en vreugde zodat we zingen ' Ik HEB een droom van een wereld waarin grenzen verlegd worden en handen aan elkaar gereikt, allen samen.

Misschien wordt het dan echt Pasen.

Annemie Luyten

DE LOODSEN : OVERZET

Dansen en koffie drinken voor Saba

Dinsdag 28 januari 2025 was voor ieder van jullie waarschijnlijk een dag zoals een andere. Voor Saba was het een dag om nooit te vergeten. Na meer dan 23 jaar onwettig verblijf in België, heeft ze eindelijk een verblijfskaart ontvangen en mag ze deel uitmaken van onze samenleving.

Saba heeft Ethiopië ontvlucht in 2001 toen ze zich bedreigd voelde door Kebele-ambtenaren die haar uit haar woning hebben gezet omdat ze van Eritrese afkomst is. Saba heeft tussen 2001 en 2016 verschillende procedures doorlopen om wettig verblijf te verkrijgen in België, maar haar aanvragen werden telkens afgewezen. Ze nam deel aan de grote regularisatiecampagne van 2009 maar haar aanvraag werd door een ongelukkige samenloop van omstandigheden niet correct ingediend waardoor ze niet in aanmerking kwam.



Al die tijd leefde Saba noodgedwongen in de rand van onze maatschappij. Ze verbleef hier en daar en verkeerde hierbij steeds in overlevingsmodus. Het bekomen van huisvesting ging regelmatig gepaard met vormen van onmenswaardige behandeling. In september 2024 klopte ze aan bij De Loodsen. Voor de zoveelste keer werd ze ergens op straat gezet en had ze een acute nood aan onderdak. De Overzet heeft Saba de rust en de ademruimte gegeven die ze nodig had om aan haar fysieke en mentale gezondheid te werken. Ze gaat opnieuw met een lach door het leven.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Begin maart 2024 diende Saba voor de zoveelste maal en met bittere hoop een nieuwe humanitaire regularisatie aanvraag in. Saba kon niet geloven wat haar overkwam toen ze de positieve beslissing vernam.

Nu ze haar verblijfskaart heeft, gaan we samen met haar op weg om een zelfstandig leven uit te bouwen. We zijn er ons heel erg van bewust dat dit zeker geen evident parcours zal worden. Saba heeft nooit mogen tellen in deze maatschappij en nu zal ze overspoeld worden met plichten waaraan ze zal moeten voldoen om haar verblijfsrecht te kunnen behouden. Saba moet heel snel zelfstandig worden om de verlening van haar verblijfsrecht te kunnen garanderen en dit zou niet evident zijn zonder begeleiding. Het is van belang dat ze hier in een veilige en warme omgeving aan kan werken, anders zou de staat van overleving al snel weer de bovenhand nemen.

Als kers op de taart hebben we het goede nieuws gevierd met een traditionele Ethiopische koffieceremonie. Koffie drinken en dansen, dat kunnen de vrouwen uit De Overzet.



Ella

We maakten er een prachtig gebeuren van, met Saba in het middelpunt van de aandacht!

Amira, lichtpuntje in donkere realiteit

Op 26 januari werd er in De Overzet een klein wonder geboren: een prachtig meisje, één van de jongste bewoners die we ooit hebben mogen verwelkomen. Haar komst bracht vreugde en warmte in ons opvanghuis, een lichtpunt in de vaak moeilijke realiteit waarin de vrouwen hier leven. Gelukkig verliep de bevalling goed en is ze gezond, al had ze in de eerste dagen wat moeite om aan de borst te drinken. Intussen doet ze het goed en is ze veilig bij haar mama, omringd door zorg en liefde.



Toch blijft haar situatie onzeker. Momenteel staat ze nergens geregistreerd, wat betekent dat ze officieel niet bestaat in het systeem. We hopen dat haar papa haar snel zal erkennen, zodat ze een identiteit en de rechten krijgt die elk kind verdient. Haar komst herinnert ons eraan hoe kwetsbaar de situatie is voor vrouwen zonder wettig verblijf, maar ook hoeveel veerkracht en hoop er in hen schuilt.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar wij blijven vechten voor een betere toekomst - voor haar, voor haar mama, en voor alle vrouwen die we opvangen. Hopelijk kunnen ze binnenkort genieten van de stabiliteit en veiligheid van een wettig verblijf in België.

Layla

DE LOODSEN LEGT VERBINDINGEN

Een oefening in internationale solidariteit

Ucsia Winterschool

Voor de eerste maal organiseerde Ucsia een winterschool 'De migratiecrisis daagt de Europese solidariteit uit'. Zestien studenten uit verschillende Europese landen zoals Polen, Spanje, België, Roemenië... dompelden zich een ganse week onder in dit thema. Ze kregen een toevloed aan informatie van bewogen professoren.

Thema's zoals de historische groei van de Europese solidariteit, de institutionele toepassingen, ook de omzetting in wetgeving. Naar het einde toe werd er gezocht naar mogelijke implicaties en vormen van een globale solidariteitsaanpak.

Het werden niet alleen conferenties met interactie, maar ook de praktijk (grass roots) kwam aan bod. Er werd een bezoek gebracht aan de Europese instituties in Brussel. We mochten een Tocht van hoop begeleiden in onze studentenbuurt. Op dinsdag namiddag kwamen twee studenten in gesprek met deelnemers van onze taal cursus (Harmattan) en met een van onze vroegere bewoners van de Overzet. Het was echt prachtig om mee te maken, hoe ieder in volle vertrouwen een eigen verhaal kon vertellen.

Op vrijdagmiddag brachten vier groepjes studenten hun voorstellen en conclusies naar voor.

Wat opviel was hun doorleefde inzet om die Europese gastvrijheid en solidariteit echt vorm te geven en er zich in hun studies in 'vast te bijten'. Realistisch ook omdat er in onze tijd een ferme tegenwind waait. Maar waar we allen reeds kunnen aan beginnen is het RESPECT voor de mensenrechten en de waardigheid van ieder.

Ook de instituties die daarvoor garant moeten staan moeten versterkt worden. En bij het binnenkomen van vluchtelingen zal er een menswaardig onthaal moeten gegarandeerd worden, niet alleen door professionals maar ook door vrijwilligers.

Een hoopvol gebeuren, verbindingen van onderuit.

Annemie Luyten



Bezoek van de 'Barmhartige Samaritanen'

Op woensdagmiddag 12 februari kregen we bezoek van een twintigtal jongeren, die zich voorbereiden op hun Vormsel, samen met hun catechisten. Ze kwamen helemaal met de trein aangespoord vanuit Mol. Gedurende een heel jaar zijn ze opgedeeld in groepjes, elk met een eigen accent. Degenen, die zich vooral gaan inzetten in de zorg, kwamen bij ons op verkenning. Daarna zullen ze zich ter plaatse inzetten in de wereldwinkel, een Woon en zorgcentrum, een welzijnsschakel enz.

Ella en Layla vertelden hen over onze werking, vertrekkend vanuit een aantal stellingen. Ook de studenten van de Nederlandse les (Harmattan), die bij Paula conversatie volgen, vertelden over hun verblijf hier en deden mee met het gesprek.

Het is heel fijn dat er op deze manier een band groeit tussen deze heel verschillende mensen, jong en oud, vanuit vele hoeken van de wereld. Zo worden vele vooroordelen weggewerkt en kan er ook samen gelachen worden!

A.L.



DE LOODSEN LEGT VERBINDINGEN

Samenwerking met Kompas

In samenwerking met Filet Divers Kompas, een organisatie die zich inzet voor het ondersteunen en coachen van mensen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, mochten we een prachtig project meevolgen.



Filet Divers Kompas focust op het ontwikkelen van diverse vaardigheden en werkt met groepen aan creatieve en praktische projecten.

4 keer per week komt een groep van 10 werkzoekenden samen om onder begeleiding Nederlands te oefenen op een niet-schoolse manier.

Onlangs maakte ieder van de groep samen enkele mooie vogelhuisjes, volledig uit hout. Door samenwerken, timmeren en beitelen kwamen ze tot mooie resultaten. Afgelopen vrijdag brachten ze hun werk naar De Overzet, waar ze de vogelhuisjes installeerden in de tuin en de voederbakken vulden. Het was een bijzonder moment dat we afsloten met een warm theetje en een lach.

Een grote dankjewel aan de groep voor deze mooie toevoeging! De bewoners van De Overzet zullen binnenkort kunnen genieten van het zicht op de vogels die op bezoek komen in hun tuin.

Uma

Bezoek van de 6e middelbaar uit Turnhout

Op donderdag 13 februari kreeg de Loodsen een gezellig en leerzaam bezoek van een klasgroep uit het 6e middelbaar van Turnhout. Deze enthousiaste leerlingen maakten kennis met de werking van de Loodsen en kregen een kijkje in de Nederlandse les die daar gegeven wordt.

De leerlingen zijn samen met onze cursis-



ten rond de tafel gaan zitten voor een unieke en interactieve ervaring: een speeddate! Gedurende deze activiteit kregen de leerlingen de kans om aan de hand van korte gesprekken elkaar beter te leren kennen. Tegelijkertijd oefenden de cursisten hun Nederlands.



Iftar in de Loodsen - 18 maart om 18u30

Op dinsdag 18 maart om 18u30 nodigen we iedereen uit om samen Iftar te vieren in de Loodsen. Iftar is het moment waarop de vasten tijdens de Ramadan wordt verbroken, en we willen deze bijzondere avond samen met jou delen.

Of je nu bekend bent met de traditie of gewoon nieuwsgierig bent, je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze gezamenlijke maaltijd. Het is een mooie gelegenheid om samen te komen, te verbinden, te genieten van lekker eten en met anderen in gesprek te gaan.



DE LOODSEN INTERN

Een Gouden Reus voor een van onze cursisten!

Op vrijdag 7 februari 2025 vond het Gala van de Gouden Reuskens plaats, een feestelijke avond waarop het district Borgerhout lokale helden in de bloemetjes zet.



Dit jaar ging de prijs voor *Supervrijwilliger* naar iemand die al enkele jaren Nederlandse les volgt bij ons project *Harmattan*! Deze cursist, die zelf in Borgerhout woont, zet zich al jarenlang onvoorwaardelijk in als vrijwilliger voor verschillende organisaties en initiatieven. Zijn toewijding en inzet voor de gemeenschap werden nu terecht beloond met een Gouden Reus. Vanuit *De Loodsen* zijn we ontzettend trots op hem en op de weg die hij heeft afgelegd. Dit is niet alleen een erkenning voor zijn harde werk, maar ook een mooi voorbeeld van hoe mensen, ondanks moeilijke omstandigheden, blijven bouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en anderen. Proficiat!

Layla

Nieuwe groep Harmattan

Omdat de vraag naar Nederlandse lessen zo groot is, zijn we bij Harmattan in januari gestart met een nieuwe groep. In deze klas zitten opnieuw mensen met heel uiteenlopende achtergronden: van laag- tot hooggeschoolden, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Ze komen uit Iran, Marokko, Ghana, Nigeria, zelfs Canada en nog zoveel andere plaatsen, maar ze delen Antwerpen. Wat hen verbindt, is de motivatie om Nederlands te leren en hun plek te vinden in de stad die ze nu thuis noemen.

Wij zijn blij dat we hen op deze weg mogen begeleiden!



Uma maakt kennis met De Loodsen

Als gepassioneerde studente die haar laatste jaar master Gender en Diversiteit aan de UGent afrondt, ben ik ontzettend enthousiast om mijn stage bij De Loodsen te starten. Met een achtergrond in Sociaal Werk en een diepgewortelde interesse in migratierecht, ben ik dankbaar dat ik de kans krijg om deze onderwerpen in de praktijk te verkennen.

De werking van De Loodsen spreekt me enorm aan, omdat het een unieke manier biedt om zowel de complexe realiteit van migratie als de juridische aspecten die daarbij komen kijken, te doorgronden. Mijn stage van twee à drie maanden bij De Loodsen voelt als de ideale kans om mijn kennis verder uit te bouwen en actief bij te dragen aan het ondersteunen van kwetsbare groepen. De verhalen en de kracht van de mensen die De Loodsen begeleiden inspireren me.

Mijn eerste bewogen dag was alvast geslaagd! Ik nam deel aan de Nederlandse les waar ik verschillende mensen ontmoette, ik leerde het project van Filet Divers kennen en verder maakte ik kennis met de vrouwen in De Overzet. Zo ontmoette ik zelfs de kleinste en nieuwste bewoner, Amira.



Uma

Oproep Woonhulp

In vorige edities van de Kapstok haalden we al regelmatig aan dat de zoektocht naar betaalbare huisvesting voor de vrouwen uit de Overzet en Overstap, die zouden kunnen uitstromen allesbehalve vanzelfsprekend is. Ze worden aangemeld bij sociale huisvesting en budgethuren, maar belanden hierbij op lange wachtlijsten. Ze zijn daardoor genoodzaakt om op de private huurmarkt naar een woning te zoeken, maar vinden hier vaak hun weg niet. In dit kader zouden we graag een oproep lanceren:

Zou je graag een engagement opnemen om samen met een van de vrouwen op zoek te gaan naar een huurwoning?

Concreet gaat dit over samen het internet afschuimen, afspraken maken om een woning te bezichtigen, deze persoon eventueel ook vergezellen tijdens de afspraak.

Klinkt dit als een engagement dat jij wil opnemen, we horen het graag!

DE LOODSEN: WETENSWAARD

Bezorg een Oekraïens kind een mooie vakantie.
Word **GASTGEZIN** deze zomer



De vzw Euro-Children bezorgt - sinds 1956 - jaarlijks vakanties aan kinderen uit probleemgebieden in Europa. Deze kinderen verblijven tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie in Vlaamse gastgezinnen en bouwen zo een jarenlange vrienden/familieband op. Een unieke en warme levenservaring voor zowel deze kinderen als voor onze gastgezinnen.

In 2023 zijn we dan ook met een nieuw project van start gegaan: **Oekraïne**. Tevens is onze doelgroep niet alleen kinderen die in oorlog leven, maar ook opgroeiende in een moeilijke thuissituatie.

In een korte tijdspanne was het ons gelukt om 34 kinderen te onthalen in 26 warme gastgezinnen.

In juli 2024 kregen 28 kinderen die kans, dankzij de gastvrijheid van 22 gastouders.

We hoeven niet te duiden wat het voor hen heeft betekend om eventjes weg te zijn uit een land in oorlog, gewoon kind te mogen zijn in een regio waar vrede heerst, waar ze de warmte en gezelligheid van een gezin mogen ervaren. Vele gastouders kijken dan ook jaarlijks verlangend uit om hun Oekraïens(e) kind(eren) opnieuw in hun huis te verwelkomen.

Niet alleen uitten onze Oekraïense partners, de directie en leerkrachten van het Lyceum N°1 in Ivano-Frankivsk, hun dankbaarheid voor de voorbije vakantie, maar hopen gelijktijdig om meer kinderen dit vakantiegeluk te kunnen aanbieden komende zomer. Om deze extra kinderen te kunnen uitnodigen, hebben we uiteraard nood aan nieuwe gastouders.

Met onze vereniging gaan we deze jaarlijkse uitdaging aan. Zo kunnen we onze doelstelling, onze droom of die van vele kandidaat-Oekraïense kinderen tussen 9 & 11 jaar waar maken in juli 2025. Want zonder gastgezinnen... komen uiteraard geen kinderen op vakantie!

Erfgoedpand Van Celst



De Meyt op solder

Een onderhoudend programma met liedjes en speelsmansmuziek uit de Vlaamse gewesten uit de 17e en 18e eeuw. Strijktrio 'De Meid'

- An Van Laethem, barokviool en zang
- Johan van Aken, barokviool
- Piet Stryckers, barokcello en zang

Ontdek de expo Zorg voor de aarde in Antwerpen

De Sint-Andrieskerk is niet zomaar een kerk. Als een van de vijf Antwerpse monumentale kerken verbindt pastoor Rudi Mannaerts er geschiedenis met toekomst. Hier is altijd iets bijzonders te beleven!



In de rechterzijbeuk ontdek je tussen 16 maart en 4 april in 15 korte verhalen hoe verschillende levensbeschouwingen 'zorgen voor de aarde'. Ontdek ook de prachtige foto's van Brandpunt 23-Antwerpen. Met QR-codes kom je nog veel meer te weten!

Een speurtocht door de kerk!

Pik je bezoekersfolder op aan de onthaalbalie en ontdek 7 haltes die natuur, water en schepping verbeelden. Beantwoord vragen, voeg toe wat zorg voor de aarde voor jou betekent, los puzzels op,... Ideaal voor groepen of individuen. Kinderen kunnen deze zoektocht meedoen, maar er is ook een speelse uitdagingen voor kleine en voor iets grotere kinderen.

Heb je weinig tijd? Draai aan het rad bij de onthaalbalie voor een snelle, maar toch betekenisvolle ervaring!

COMPASSION Over de vele gezichten van medeleven

Medeleven voelen of tonen is eigen aan de mens en kent vele gezichten.



De expo 'COMPASSION' laat zien hoe we dat doorheen vele tijden, culturen en levensbeschouwingen in beeld brengen. En ook, wat de schurende kanten ervan zijn.

Mas, Antwerpen tot zondag 31/08 (10:00 tot 17:00)

LEZINGEN:

Ignas Devisch: zondag 30 maart van 14:00 tot 15:30
Over het nut en nadeel van empathie

Het leven van mensen die we niet kennen is evenveel waard is als dat van onze naasten. Directe betrokkenheid van ons inlevingsvermogen is niet genoeg om de samenleving bijeen te houden. De 'onverschillige' mechanismen blijven hard nodig.

Kan literatuur ons oriënteren?

donderdag 20 februari 2025 van 18:00 tot 22:00

Auteur Rosita Steenbeek en theologe Manuela Kalsky (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht) praten over wat literatuur en religie ons over compassie kunnen leren.

Programma:

- 18-20 uur: Bezoek aan de expo 'Compassion'
- 20 uur: Welkom door UCSIA & MAS
- 20.15 uur: Lezing door Rosita Steenbeek
- 21 uur: Interview door Manuela Kalsky