

DE LOODSEN: HARMATAN

BEZOEK BEGIJNHOF

We hadden het plan opgevat om samen met onze leerlingen van de Nederlandse les een bezoek te brengen aan het begijnhof.

Het weer was wat kwakkel in de week van 27 maart, maar uiteindelijk hielden alle acht groepen het droog.

Onze vrijwillige lesgevers hadden zich goed voorbereid en namen bij deze rondleiding probleemloos de rol van gids op zich. We struinden door de tuin, genoten van de bloemenpracht en bewonderden standbeelden.

We brachten ook een bezoek aan de kerk achteraan het begijnhof.

Eén lesgeefster vroeg aan haar leerlingen om de ogen te sluiten en te luisteren. Ik was erbij en geloof me, dit is wat er dan gebeurt: eerst hoor je wat vaag lawaai, dan valt de stilte in, en tenslotte hoor je vogeltjes. Zalig.

De Loodsen had paaseitjes voorzien die we op ludieke wijze aan onze leerlingen overhandigden..

Als afronding van het trimester gingen we dinsdag 28 maart met de Harmattan studenten van de klas van Fernand en Staf naar het begijnhof. Op weg ernaartoe stonden we stil bij enkele beelden zoals het Oasemanneke en de stripmuur 'Jommeke' op het Frans Halsplein.

De vrijwilligers paste de 'Visual Thinking Strategie' (VTS) toe. Dit is een methodiek om de studenten in groep zelf aan het woord te laten. Met enkele vragen als 'Wat gebeurt er op deze muurschildering?' en 'Wat zou de kunstenaar hiermee bedoelen' stimuleerden we de fantasie en de durf om Nederlands te praten bij de studenten.

Eenmaal aangekomen in het begijnhof bewonderden we de prachtige paasbloemen in de tuin. Ook waren er paaseieren voor iedereen voorzien. Aan de hand van een ludiek vind- en zoekspel leerden ze elkaar aanwijzingen geven om het zakje te vinden. Als afsluiter van de uitstap deden we nog kort opwarmingsoefeningen met Dora.

Celine



DE LOODSEN: HARMATAN

IFTAR

Op donderdag 30 april organiseerden we een 'Iftar', letterlijk vertaald 'het breken van het vasten'. Dit is de maaltijd die gedurende de vastenmaand Ramadan door Moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Dit jaar overlapt de vastenperiode twee weken met de Ramadan.

We nodigden alle studenten van de Harmattan en vrijwilligers uit met als doel ontmoeting te bevorderen onderling.

We zagen het ook als een extra conversatie gelegenheid om Nederlands te oefenen. Er was een opkomst van ongeveer 30 personen, verdeeld over vier tafels. Dit was bevorderlijk voor een goed gesprek.

Velen brachten lekker eten mee en zelf hadden we soep voorzien.

Al bij al was het een fijne en sfeervolle avond die voor herhaling vatbaar is.

Deze Iftar was eveneens een ideale voorbereiding voor de komende spel/praattafels. Hierover nog meer in de volgende Kapstok. Voelt u zich aangesproken om mee dit nieuwe project als vrijwilliger te ondersteunen, dan bent u van harte welkom. Meer info hierover zal op de website van De Loodsen en sociale media komen.



DE LOODSEN BESTAAT DANKZIJ HEEL VEEL VRIJWILLIGERS WAARVOOR DANK!

Hieronder enkele getuigenissen



Ik ben Annemie en geef Nederlandse les op donderdag. Ik hou van mijn moedertaal, van haar woordenschat en zinswendingen, van haar uitspraak en haar mogelijkheden. Die liefde voor het Nederlands wil ik doorgeven aan anderstaligen.
Ook is taal van wezenlijk belang voor integratie van wie dan ook. Het is een mooi en krachtig hulpmiddel om te kunnen zijn wie je bent in interactie met je medemens.



Ik ben Jeannine en wou mij inzetten voor het uitzichtloze vluchtelingenprobleem. Naast brieven schrijven naar de overheid en verslagen schrijven in de Humo geef ik ook les bij De Loodsen. Harmattan kan de mensen ondersteunen waar nodig. Hierbij vriendelijk en openhartig zijn is belangrijk omdat de studenten (meestal zonder wettig verblijf) dikwijls worden uitgesloten en niet met respect worden behandeld in de samenleving.



Staf, vrijwilliger bij Harmattan.
"ik krijg er zoveel voor terug. Vooral de bijzondere warme dankbaarheid van de leerlingen. Regelmatig leer ik ook van hen. Dan stellen ze me vragen waar ik toch eens over moet nadenken."

Ik leer mijn cursisten Nederlands, zij leren mij de taal van het verlangen, de hoop en de veerkracht.

Zo geven we elkaar een stukje van onszelf cadeau en worden we allemaal rijker!

-Annemie Dossche-

Wude, poetst vrijwillig in De Loodsen.

"Mama Annemie betaalt alles voor mij en mijn kindje. Dit is mijn manier om iets terug te doen. Ook mag ik door mijn situatie niet officieel werken. Bij De Loodsen poetsen is een goede bezigheid."



Ik ben Paula, als vrijwilliger is het mijn verlangen alle dagen zinvol te beleven. Vrijwilliger bij "De Loodsen" noem ik 'n voorrecht, samen met anderstaligen mijn moedertaal te mogen doorgeven geeft vreugde.
Wij zeggen "vrijwilliger zijn is een roeping" sinds een tiental jaren is dit mijn ervaring.



Fernand, vrijwilliger bij De Overzet en Harmattan.
"Je kan de ogen sluiten maar als je eenmaal ziet dat niet iedereen evenveel geluk heeft,... Ik kwam tot het besluit dat het eigen geluk verbonden is met anderen gelukkig te maken."



Ik ben Magda. Het vluchtelingenprobleem maakt mij dikwijls kwaad. Europa vergeet precies dat het om mensen gaat.
Als vrijwilliger bij De Loodsen is het mijn bedoeling om dichterbij deze mensen te komen, die ik anders niet ken. Ik wil mijn verontwaardiging omzetten in waardering en respect voor mensen zonder papieren.



Monique is vrijwilliger bij de Overzet

"Vrijwilligerswerk helpt leven én doet leven. Zo brengen we mensen samen van allerlei afkomsten verenigd in vreedzaam samenleven."



Bell is Vrijwilliger, kunstenaar, Manusje-van-alles, bewoner van De Loodsen vzw, huisfilosoof, zorgt voor het eten op tafel en een warmhartig onthaal.

"Ik woon hier graag, de sociale contacten zijn belangrijk voor mij."



Ik ben Rita en doe vrijwilligerswerk in 'Onthaal Sint-Antonius'.

We zijn verbonden met de Loodsen en vinden elkaar woensdagmiddag voor bezinnen, ontmoeting en aan tafel.

Ik ben vrijwilliger sinds mijn pensioen, meer dan 3 jaar geleden. Het is boeiend, vermoeiend, maar zo rijk aan wat mensen voor mensen kunnen betekenen.



Paul is al jarenlang vrijwilliger in De Loodsen. "Door de tochten van hoop te begeleiden probeer ik mensen attent te maken van de armoedeproblematiek."

"Rekening houdend met mijn leeftijd neem ik niet meer te veel verantwoordelijkheid op als vroeger. Nu wil ik vooral ondersteuning bieden waar nodig."



Marie-Anne, vrijwillig bij Harmattan.

"Ik heb altijd nood gehad om onder de mensen te komen. Vrijwilligerswerk biedt dat. Vooral als je gestopt bent met werken. Actief lesgeven geeft me ook een gevoel van nuttig bezig te zijn."



"Ondertussen doe ik al ongeveer 5 jaar met veel plezier de boekhouding van De Loodsen, heb ik ook andere vrijwilligers leren kennen en is het elke woensdag een feest om naar de Loodsen te kunnen gaan!"



Frank is al 5 jaar voorzitter ad interim bij De Loodsen en houdt zich vooral bezig met de voorbereiding van de bezinningen op woensdag, de publicaties in het parochieblad en het coördineren van het dagelijks bestuur.

Mijn zending is diaconaat.

Mensen via het Onthaal Sint-Antonius, mensen in armoede, mensen in nood echt leren kennen en van daaruit dienstbaar willen zijn.

Dienstbaar zijn betekent voor mij mensen verder helpen op de manier waarop ik het kan. Bewustmaking is mijn ding. Duidelijk maken welke noden er nog zijn in de samenleving.

Vroeger toen ik les gaf in het secundair wist ik alles over armoede in cijfers. Nu kan ik spreken over armoede vanuit ervaring. Dat is iets helemaal anders. Door met mensen te werken die in armoede zitten, weet je ook hoe armoede ruikt.

Bewustmaking doen we door met mensen in gesprek te gaan die op bezoek komen in De Loodsen via de tochten van hoop.

Ook door deel te nemen aan studiedagen proberen we het gesprek aan te gaan met scholen en hun studenten.

Hoe kunnen we binnen een schoolcontext nog meer inzetten op de problemen waarop mensen zonder papieren botsen?

Wat is het effect van menstruatiermoede binnen de school? Hoe gaan we daar mee om?

-Frank Morlion-

BAROKKE INFLUENCERS

Tocht van Hoop (thema: Mensen met een Missie)

Op 1 april was het zo ver. De eerste twee Tochten 'Mensen met een missie vroeger en nu' in het kader van het Stadsfestival Barokke Influencers gingen van start. Het werd een beetje spannend. Het boekje dat we voor die gelegenheid maakten geraakt juist op tijd klaar, het was onzeker of we op een zaterdag overal binnen konden en daar bovenop: heel de dag miezige regen!

Maar met een lekker warm tasje koffie of thee bij het begin mochten we met een veertig tal deelnemers in twee groepen op stap gaan. Velen stonden verbaasd over de vele gebouwen en initiatieven die we onderweg tegen kwamen. En vooral mooie restauraties van oude gebouwen, die nu een nieuw verhaal krijgen. Menigeeen liep hier vroeger rond als student of om naar het werk te gaan maar herkende de buurt bijna niet meer. De huidige sociale invulling van 'influencers' van vroeger in een kleedje van nu, kon op heel veel waardering rekenen.



Zusters apostolinnen die iets wilden doen aan de onderwaardering van meisjes in de 17^{de} eeuw, nu: opvang van jongeren, fijne gekleurde basisschool, solidariteit met mensen zonder wettig verblijf (De Loodsen). Paters Jezuiëten ,ook begaan met onderwijs aanvankelijk in het Latijn, later steeds uitgroeiend naar colleges en nu ingebed in de Antwerpse Universiteit.



Paters capucijnen, aangekomen in Antwerpen ten tijde van de Contra Reformatie, verhuizend van de Paardenmarkt (later St. Antonius parochie) naar de Ossenmarkt, kansen gevend aan Kauwenberg, Pax Christi...Het Knechtjeshuis, van straatarm weeskind naar de pas gerestaureerde Univ. Afdeling voor Productontwikkeling, het geboortehuis van F. Verbiest, stichter van de paters van Scheut En nog veel meer, we komen het allemaal tegen.



Elke eerste zaterdag van de maand kan men inschrijven om de Tocht mee te doen (7 euro) om 10u. De Tocht duurt ongeveer 2 uur.
6 mei, 3 juni, 1 juli,
2 en 9 september, 7 oktober, 4 november.

Andere zaterdagen zijn vooral voor groepen. Indien men met een groep tijdens de week een tocht wil organiseren, kan dit ook, maar liefst op voorhand goed reserveren.

U stuurt een mailtje naar:

tochtenvanhoop@deloodsen.be

of telefonisch op 03/234.05.11



TOCHTEN VAN HOOP

Tocht van Hoop (thema armoede)

Onze Tochten van Hoop nemen een hoge vlucht. Tijdens Corona lag dit project van De Loodsen uiteraard even stil, maar momenteel stromen de inschrijvingen binnen. Gelukkig kunnen we ook beroep doen op een groeiende groep gidsen. Bestaande gidsen doen hun herintrede en nieuwe gidsen dienen zich aan. Ontzettend fijn is dat.

Aanvragen, mails, telefoons, inschrijvingen, vrijwillige gidsen inplannen en soigneren, Annemie doet het allemaal schijnbaar moeiteloos. Er mag steeds iemand mee komen inspringen!

Je kan een Tocht van Hoop aanvragen als groep; maar je kan ook aansluiten als individu.

Begin maart nam er een klas van het vijfde jaar humane wetenschappen deel aan een tocht.



Een bonte bende, zoals je op de foto kan zien. Zij scharen zich rond “het Oasemanneke”, een beeldhouwwerk van Marjet Dooremont dat priester en schrijver Phil Bosmans verzinnebeeldt, alom bekend van de spreuken aan grootmoeders keukenmuur.

Deze jongelingen hebben een zeer breed interesseveld en tonen een grote maatschappelijke betrokkenheid. Tijdens de tocht vertelt de gids over armoedebestrijding door de eeuwen heen. Maar vooral hoe armoede in onze tijd ervaren en bestreden kan worden. Ze krijgen ,aan de hand van een budgetoefening wat meer inzicht in de onkosten van het dagelijkse leven en hoe moeilijk het is om met een beperkt budget mee te tellen in de maatschappij.

Tijdens de wandeling brengen we ook een bezoek aan de voedselbedeling op de Paardenmarkt. Daar wordt een getuigenis afgelegd door de dame die dag-in-dag-uit de voedselbedeling in goede banen leidt. De groep wordt hier stil van. En terecht.

Jongeren uit Gent, Denderleeuw, Westerlo, Antwerpen... in de sneeuw, regen of stralende zon, laat ons hopen dat zij nooit in zulke penibele positie terecht zullen komen. Liever hoop ik dat zij in hun professioneel- of privéleven een deel mogen uitmaken van de oplossing.

Een nieuwe generatie hulpverleners maakt zich klaar. Het zal nodig zijn.

Roel



Feestelijke opening Stadsfestival 'Barokke Influencers' op en rond het Hendrik Conscienceplein

22 april 11:00 tot 16:30

Hoe zouden de *influencers* van de 17de eeuw naar het heden kijken? En hoe kijken influencers vandaag naar die bijzondere eeuw en naar de artistieke erfenis die onderwerp is van het festival?

Podcastmaker Anke Verschuere gaat samen met prominente gasten op zoek naar antwoorden. Passeren langs haar microfoon: Johan Verberckmoes, Sergio Servellón, Adriaan Raemdonck en anderen.

De gesprekken zijn gratis bij te wonen, maar je reserveert best op voorhand een plekje

Tutti Fratelli zingt!!!

13:45 | Hendrik Conscienceplein

14:45 | Sint-Carolus Borromeuskerk

15:45 | Hendrik Conscienceplein

Ter ere van het openingsweekend van *Barokke Influencers*, laat Tutti Fratelli de Sint-Carolus Borromeuskerk en het Conscienceplein daveren en zinderen van contentement. Luidkeels, recht voor de raap, en recht uit het hart bezingen ze de barok, het volk en de stad.

DE LOODSEN: WETENSWAARD

WERELDKOOR AGUR

VRIJDAG 28.04.2023
BENEFIETCONCERT
T.V.V. HET BZN KANSENHUIS EN FILET DIVERS

STEUN OF KOM!
€15

Deuren : 19u30 | Optreden : 20u00
Collegelaan 32, 2140 Borgerhout

WERELDKOOR AGUR ZINGT OVER VLUCHTEN EN THUISKOMEN

Koop je toegang- of steunkaart via info@filetdivers.be (vermeld zeker je naam en het aantal kaarten). Rekeningnummer Filet Divers: **BE45 7380 2737 0489**



SPIRITUALITEITSNAMIDDAG VILLERS

zaterdag 29 april 2023 van 14u tot 16u.
in onze ontmoetingsruimte, zaaltje Melania.

De bezinning wordt geleid door Emmanuel Van Lierde Hij was van 2007 tot 2022 aan het christelijke opinieweekblad Tertio verbonden. De laatste vijf jaar als hoofdredacteur.

Sinds 2014 is hij ook actief als Vatican watcher. Hij publiceerde meerdere boeken.

In een eerste deel zal hij vertellen over zijn levensloop en de rol die geloof daarin speelde. In het tweede deel focust hij op hoe we in onze seculiere en plurale samenleving christen kunnen zijn. Er is kans om in gesprek te gaan of om vragen te stellen.

Inschrijven kan tot 22 april 2023 door
€ 6 te storten op rk.nr. BE 32 4098 5766 0102

Van Gemeenschap van Villers vzw
met vermelding :

Spiritualiteitsnamiddag van 29 april 2023.

We geven aan 25 geïnteresseerden de kans om in te schrijven.

Aansluitend is er om 16u30 een Eucharistieviering in de Begijnhofkerk. Van harte welkom,

Angèle De Schutter

PASTORY

Donderdag 20 april 20u

Bruno Beeckman:
'journalistiek in tijden van oorlog en het belang van geschiedenis'



Bruno Beeckman, een bekend gezicht op televisie. Journalist voor the European Broadcasting Union (EBU) en al meer dan 30 jaar werkzaam in conflictgebieden. Hij zal ons over zijn job vertellen en inzoomen op het belang van een goede kennis van geschiedenis die vaak misbruikt wordt door belanghebbenden in een conflict.

Campus Sint-Lucas in de Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen.

€6 en €4 voor studenten, drankje inbegrepen.

Betalen ter plekke.

Lezingen aangeboden i.s.m. met de parochie Sint-Laurentius, het Davidsfonds en Karel de Grote Hogeschool.

Inschrijven voor deze en andere avonden kan via dit Googleformulier:

<https://forms.gle/SZysLzQbg3yftzaD7>
of via bert.kwaspen@skynet.be.

WENSKAARTEN



Op het einde van de Ramadan vierden moslims feest met familie en vrienden en eten ze

uitgebreide maaltijden. Het feest duurt drie dagen en begint bij het zien van de nieuwe maan.

Het einde van de ramadan is dit jaar voorzien op 21 - 22 april. De kaart kost 0,60 euro/stuk