



KAPSTOK

Mogen wij op een extra steun rekenen om onze werking verder te zetten?

Via rekening:
IBAN
BE33 0012 7977 4146
De Loodsen

Heeft u graag een fiscaal attest?

Dan stort u best op rekening:
IBAN
BE80 7765 9023 3377
van Caritashulpbetoon vzw
Liefdadigheidstraat 39
1210 Brussel
-Met vermelding 'Project 8369'

Nummer 265
Augustus- september 2023



*Bedenk dat geluk
Zo weinig tijd vraagt
om dienstbaar te zijn
Zo weinig kennis
om goed te zijn
Zo weinig verstand
om vriendelijk te zijn
Zo weinig geld
om genereus te zijn
Zo weinig ruimte vergt
om gelukkig te zijn*

*(gevonden in een kerk
in Frankrijk)*

Vakantie-TIJD

De zon schijnt overvloedig, maar de dagen worden al een tikje korter.

Hebben de voorbije weken ons wat meer energie geschonken?

Hopelijk hebben ze ons ritme vertraagd, ons innerlijk meer rust gebracht,

onze aandacht gescherpt op het mooie van de natuur, de speelsheid van kinderen, de energie van het wandelen, fietsen of sporten.

Misschien hebben we hier of daar te midden van volkscultuur of prachtige esthetiek een boodschap ontdekt, waar we mee verder kunnen.

Ook de dynamiek van de Wereldjongerendagen, de bedevaarten of staptochten kunnen ons weer doen dromen van een nieuw werkjaar, waar gastvrijheid en vredevol samenleven een dam opwerpen tegen geweld.

Annemie Luyten

DE LOODSEN VOL LEVEN

Internationaal bezoek op de Loodsen

De vakantieperiode, een tijd dat de werking iets rustiger is, geeft de kans om onze blik te verruimen. Bezoek van mensen uit onze bredere wereld geeft ons daartoe de gelegenheid. Het begon met een zeer gevarieerde groep studenten (Brazilië, VS, Nederland, Duitsland,...) van de Odysee Hogeschool uit Brussel, die zich verdiepten in de problematiek van gemengde gezinnen ten gevolge van emigratie. We mochten hen vertellen over de Overzet en de Overstap. Er was heel veel interesse omdat het over concrete ervaringen gaat. Een dag later kwamen er verschillende aanvragen voor stage, waar we spijtig genoeg niet allemaal aan kunnen voldoen. En de inzet van de vrijwilligers had hen vooral getriggerd.



Ook het Internationaal bestuur van de zusters van Liefde (Gent) uit India, België, Congo, Pakistan, Rwanda bezochten Antwerpen en wilden, in voorbereiding van hun Kapittel meer vernemen over de problematiek van vluchtelingen en hoe we er iets kunnen voor doen.

Naast een boeiende uitwisseling, waarin de combinatie van zorg voor de ouderen en trouw aan de dynamiek van hun roeping een belangrijk punt was, verkenden we nog een stukje van de buurt en eindigden bij de Gemeenschap van Villers in het Begijnhof.

Op de woensdagmiddagen, deelden we onze beziningsmomenten met bezoek uit Ecuador en een andere keer uit Chili. Het was zo deugdzaam om enerzijds terug te denken aan de tijd dat de basisgemeenschappen van L.Amerika ons rijkelijk inspireerden en anderzijds vast te stellen dat we op een nieuwe manier kunnen verbonden zijn. Bij de Nieuwsberichten horen we immers zelden nog iets van deze landen. En toch leeft er heel wat aan de basis. De ontmoeting van mens tot mens blijft in een tijd met heel veel internetverkeer de meest beklijvende en schept ook de echte verbondenheid.



Barokke influencers, vroeger en nu...

Reeds enkele honderden mensen namen deel aan deze Tocht van hoop en telkens was het een heel fijne ervaring; vooral omwille van het feit dat de Universiteitsbuurt niet zo goed gekend is. Anderen kenden ze heel goed maar hadden nooit de kans gehad om eens achter de muren of poorten de vaak heel mooie gebouwen te zien of beter nog te vernemen wat er NU in gebeurt. Sociale inzet gebeurt ook nu nog op vele plaatsen.

De volgende weken is er nog gelegenheid om deel te nemen. Er zijn plaatsen op 2 en 9 september, op 7 oktober of op 4 november telkens om 10u .

De Tocht zelf duurt ongeveer 2 uur en kost 7 euro. Als je met een groep wil deelnemen ,kan dit apart georganiseerd worden. In ieder geval inschrijven is verplicht: tochtenvanhoop@delloodsen.be of bel:03/234.05.11



OVERZET-OVERSTAP

Overzetten of Overstappen in turbulente tijden: het blijft de moeite waard!

Op stap blijven gaan met onze vrouwen en kinderen, die een zinvolle toekomst voor hun leven verlangen, het blijft een avontuur van vallen en opstaan.

De ene dag zitten we in zak en as want de papa van een van de kinderen van de Overzet is plots overleden: naast het grote verdriet: weg de mogelijke hoop op gezinshereniging.

Als vrijwilliger kunnen we niet anders dan naast de mama blijven staan en mogelijke pistes voor toekomstoriëntering zoeken.



De andere dag komt er onverwacht een brief in de bus om te bevestigen dat er een medische regularisatie is toegekend. Deze goedkeuringen komen de laatste jaren niet veel voor, maar hip, hip, hoera voor Norine. Onmiddellijk gaat ze op weg om zich in te schrijven voor inburgering, VDAB, administratie in orde maken...

Het ene kind heeft extra zorg nodig op school maar er zijn geen plaatsen in het bijzonder onderwijs en de logopedie en andere begeleiding kosten te duur voor iemand zonder papieren. Dan voelen we ons weer gesteund door de enorme inzet van zorgleerkrachten of begeleiders die niet naar hun uren kijken. Het andere kind doet het goed op school maar moet dan weer de juiste keuzes maken.



Tussendoor krijgen we verschillende vragen om kwetsbare mama's op te vangen, de ene situatie al schrijnender dan de andere, maar we moeten onze mogelijkheden van een project met vrijwilligers zonder subsidies erkennen. Het doet pijn, we willen wel aanklagen dat het heel erg is dat er voor een vrouw met een ziek kindje, of hoogzwanger of lijdend aan intrafamiliaal geweld geen plaats is in de opvang indien men geen papieren heeft.

Maar dan komt er weer het bevrijdend nieuws dat een gezin met 2 kinderen, die we al 10 jaar begeleiden, eindelijk positief gaat krijgen.

Tranen van geluk. Het werd een groot feest. En meer dan honderd mensen deelden in de vreugde.

Ook al was het die zaterdag koud en enorm nat, de warmte op de Loodsen was voelbaar.

En daarom doen we verder, ook al hebben we weer een hindernis te overwinnen want het gebouw, waar we begonnen zijn in de L. Leemstraat en dat we dankbaar mochten gebruiken wordt verkocht. We zijn op het spoor van een aantal mogelijkheden, maar het wordt toch een hele aanpak.



Wij zouden daarom een oproep willen doen voor een extra steuntje . Onze financiële gegevens vind je vooraan op deze Kapstok. Je kunt erbij vermelden: 'verhuis Overzet.' (opgepast, voor een fiscaal attest, rekening nummer van Caritas Hulpbetoon gebruiken).

Via rekening: IBAN BE33 0012 7977 4146 De Loodsen

Heeft u graag een fiscaalattest?

Dan stort u best op rekening: IBAN BE80 7765 9023 3377 van Caritas hulpbetoonvzw

Liefdadigheidstraat 39 1210 Brussel -Met vermelding 'Project 8369'

DE LOODSEN: WETENSWAARD

Gemeenschap van Villers
uitnodiging Boekvoorstelling



Van harte uit genodigd op een informele boekpresentatie **GEMIS**, het 50^e boek van Diane Broeckhoven.

Op zaterdag 9 september 2023 om 14u zal Diane over de achtergronden van de roman en over haar schrijverscarrière vertellen.

Afhankelijk van de opkomst heeft de bijeenkomst plaats in onze ontmoetingsruimte, zaaltje Melania, of in de kerk van het Begijnhof, Rodestraat 39, 2000 Antwerpen. Het boek kan (vrijblijvend) gekocht worden aan € 20.

Wilt u er graag bij zijn? Reserveer dan (gratis) uw plekje via mail : deroeygerd@gmail.com of telefonisch 03 231 98 45
Inschrijven kan tot 5 september 2023

Hartelijk welkom,

Diane Broeckhoven en de Gemeenschap van Villers



ST.-PAULUSKERK

Woensdag 6 september 2023, dr. Bernard De Cock o.p., ingeleid door Eva Greeve



Identiteit en pluraliteit in maatschappelijke en religieuze context

De christelijke identiteit staat tweemaal onder druk. De vanzelfsprekende bepalende invloed op de westerse maatschappelijke waarden en normen neemt af door zowel de secularisatie als de immigratie van Islambelijdenden. De unieke en exclusieve aanspraak op de waarheid ligt onder vuur in elke religie en spoort niet aan tot interreligieuze dialoog.

Hoe kunnen we onze identiteit en tradities bewaren en toch open staan voor anderen in een multiculturele en multireligieuze context?

Hoe respecteren we de identiteit van de ander en van onszelf wanneer wij op een ordentelijke manier willen samenleven.

Wat zegt René Girard over identiteit van de (post) moderne mens?

Vooraf inschrijven: studiumgenerale@outlook.com

OEKRAÏNE EN CHRISTUS KONINGKERK



Ukrainian Harp Festival in exile

Nataliia Smishchenko
Anastasiia Subina
Anna Voronova
Florence Sitruk
Christoph Bunzendahl, cello

Een concert met parels uit de harpliteratuur gepresenteerd door enkele van de meest getalenteerde Oekraïense harpisten die nu in ballingschap leven



Waar
Christus Koningkerk, Louis Strausstraat 1, 2020 Antwerpen
Wanneer
26 augustus 2023 om 15u
Tickets
Vrije toegang, we vragen om donaties voor de muzikanten

PRO arte Classical Stringed Instruments
www.proarte.be

HARMATTAN: NEDERLANDS LEREN



De vrijwilligers maken zich klaar om met een nieuwe groep op stap te gaan om onze Nederlandse taal wat meer eigen te maken. Voor mensen die nog geen wettig verblijf hebben, willen we vanuit een gastvrije houding Nederlandse les of conversatie aanbieden.

We proberen dit zo creatief mogelijk te doen, elk vanuit eigen talenten. Waarschijnlijk hebben we dit jaar plaats voor acht groepen. (van 12 deelnemers)

De inschrijvingen hebben plaats op dinsdag 5 september vanaf 9.30u. op de Loodsen. We houden slechts één inschrijvingsmoment, mogelijke deelnemers moeten wel zelf komen.