

DE LOODSEN VOL LEVEN

Nieuwe inschrijving!!!!

Er komen voortdurend nieuwe aanvragen om Nederlands te leren vanwege mensen die nog geen wettig verblijf hebben. Het is niet mogelijk om hen telkens in een groepje in te schakelen.

Daarom starten we op **dinsdag 9 januari om 9.30u** met een nieuwe groep. We hebben hiervoor een nieuwe vrijwilligster gevonden: Andrea, die zich er al volop op voorbereid heeft.

Als je kandidaten kent, gelieve hen dan te verwittigen dat ze zich wel eerst moeten komen **inschrijven**, dit kan op de Loodsen vanaf dinsdag 12 tot donderdag 21 december tussen 9u en 16.30u.



Enkele sfeerbeelden uit de klas van Fernand
En de klas van Annemie en Marie-Anne

Vanessa is gestart bij De Loodsen



Ik werk sinds kort bij De Loodsen na een tewerkstellingsstage van meer dan een maand waarin ik kennis heb gemaakt met de werking van De Loodsen en Harmattan. Ik zal bij De Loodsen onder andere de studentenadministratie alsook het ont-haal verzorgen. Ik heb veel contact met de ijverige studenten en help hen graag verder waar nodig.

Ik wil mij mee inzetten voor het goede verloop van de Nederlandse lessen en zal sporadisch ook al eens inspringen om les te geven.

Mijn achtergrond heb ik voornamelijk opgebouwd binnen Toerisme en ik zal mij mee inwerken bij De Loodsen zvw. Ik ben aan de slag als administratieve kracht en daarnaast zal ik bijkomende taken uitvoeren waar nodig.

Ik ontmoet graag mensen van andere landen en culturen en ben hulpvaardig ingesteld. Ik hou van cultuur, muziek en dansen.

Ik vind het fijn om mee te werken bij De Loodsen omdat ik mensen kan helpen die onze taal willen leren en de mensen gelukkig zien geeft mij veel voldoening.

Vanessa



PAROCHIE SOCIAAL ST. JORIS

'Hoe gaat het met jou?'

Een verslag over 1 decennium
'Parochie Sociaal'

Het begon ongeveer tien jaar geleden. Pastoor Paul Scheelen had een beslissing genomen. Hij vond het geen optie meer de (Roma-)vrouwen die 's zondags voor de Sint Joriskerk stonden te bedelen, in de kou te laten staan, en dit letterlijk en figuurlijk. Christelijke naastenliefde, dat betekende voor Paul: aan deze vrouwen een stoel aanbieden om ze even tot rust te laten komen, naar hun verhaal te luisteren en hen niet alleen maar met geld te helpen.

Dit was het begin van de onthaal-werking 'Parochie Sociaal'. Lieve en Jef waren de eerste vrijwilligers, die samen met Paul Scheelen hun schouders onder het kleinschalig initiatief 'PS' zetten. Andere vrijwilligers kwamen erbij, en soms werden we ondersteund door stagiaires van De Loodsen.*



Elke maandag- en vrijdagvoormiddag gingen de deuren van de pastorie aan het Mechelseplein open. Algauw beheerden we een tweehonderdtal dossiertjes.

Er waren en zijn geen laptops en geen computers in de spreekkamer. Want wat 'onze vrouwen' (en ook mannen) in vertrouwen aan ons vertellen, dat blijft onder de vrijwilligers en de hulpzoekers.

De meesten van hen zijn afkomstig uit ex-Joegoslavië en hebben sinds het einde van de Balkanoorlogen geen enkel uitzicht op een verblijfsvergunning, en hun

kinderen evenmin.

In de laatste jaren zijn ook Armeniërs bij ons toegekomen. Voor hen geldt hetzelfde: Het verscheurde Armenië is, zoals de landen van ex-Joegoslavië, voor de Belgische staat een 'veilig herkomstland'. Bijgevolg mogen ze in België niet werken, zo graag ze het ook willen en hoe bekwaam ze ook zijn. Velen van 'onze' Armeniërs zijn hoogopgeleid en meertalig.

Door collectes, giften en evenementen zoals de rommelmarkt van Sint Joris zijn we in staat, maandelijks een klein bedrag aan onze hulpzoekers te geven, vooral moeders met schoolgaande kinderen. Het helpt hen, medicamenten, elektriciteitsfacturen, doktersrekeningen, schoolfacturen enz. te betalen. Bij scholen, deurwaarders en inningskantoren vinden we meestal gehoor en kunnen we een afbetalingsplan afspreken. 'Parochie Sociaal' is een beetje een begrip geworden in de niet-officiële eerstelijns-hulpverlening van Antwerpen en omstreken.

Sinds 2021 verloopt het onthaal door een zestal vrijwilligers vrij gestructureerd. Vóór corona schoven er regelmatig een dertigtal mensen in de pastorie aan. Sindsdien moeten onze vrouwen (en mannen) zich op voorhand inschrijven. Dat betekent, dat we elke maandag een 15-tal hulpzoekers ontvangen, die één keer per maand langskomen. Voor bemiddeling, voor materiële hulp en voor advies. En rond kerst ook voor een cadeautje voor de kinderen. Velen van onze gasten begeleiden we al sinds een decennium.

Maar het allerbelangrijkste is, dat we met hen meeleven.

We hebben een 'vriendachtige' relatie met velen van hen opgebouwd. Onze eerste vraag is steeds: 'Hoe gaat het met jou?' Dan verschijnt een glimlach op hun gezicht en ze vertellen ronduit. Want er zullen niet veel mensen zijn, die deze vraag stellen. Een vraag, die 'illegalen' tot mens maakt.

Marion Schmitz-Reiners

*Vanaf het begin was er een nauwe samenwerking met De Loodsen op administratief en ondersteunend vlak.

OVERZET-OVERSTAP

Succesverhalen in De Overzet en De Overstap

November was een maand vol succesverhalen! Drie vrouwen van De Overzet en De Overstap kregen deze maand goed nieuws te horen.

Zo vernam Jackline dat ze haar dochter na tien jaar eindelijk ging kunnen terugzien. Tien jaar geleden heeft Jackline haar achtjarige dochter, Rose Faith, moeten achterlaten in Kenya om naar België te komen. Jarenlang hebben we geprobeerd om Jackline en Rose Faith te herenigen. Dit proces verliep zeer moeizaam. Ze hielden telefonisch contact maar hebben elkaar nooit meer in het echt gezien. We keken er allemaal enorm naar uit om Rose Faith een warm welkom te bieden in De Overstap.



Voor zo'n goed nieuws halen we graag de cava eens boven. Iedereen deelt in de vreugde!

Een ander succesverhaal is dat van Safa. Zij kwam eind september in De Overstap terecht nadat ze volledig oververmoeid in het ziekenhuis was beland. In De Overstap heeft ze de tijd gevonden om tot rust te komen. Na enkele weken voelde ze zich veel beter en heeft ze onmiddellijk initiatief genomen om een nieuwe job en een nieuwe woonplaats te zoeken. Deze zoektocht verliep verrassend vlot en midden november heeft ze De Overstap al kunnen verlaten.

Ook in De Overzet kreeg een van de vrouwen goed nieuws deze maand. Bij wonder kreeg Norine medische regularisatie omwille van haar gezondheidsproblemen. Deze ondernemende vrouw zette onmiddellijk stappen om zelfstandig te gaan wonen. Midden december kan ze De Overzet verlaten.



Voortgang verhuis van De Overzet

Even een update over de verhuis van De Overzet! Stilaan geraken we gewend aan het idee om het huis in de Lange Leemstraat om te wisselen voor het ruimere, mooie huis in de Hogeweg. Wude en Ella steken wekelijks de handen uit de mouwen om van het nieuwe huis een thuis te maken voor de vrouwen en kinderen van De Overzet.

We zijn er zeker van dat we ook hier een warme omgeving kunnen creëren waar iedereen tot rust kan komen. Tenminste, als we de verwarming weer aan de praat krijgen...

De verwarmingsketels blijken niet meer te werken en zouden vervangen moeten worden. De verhuis zal hierdoor een tijdje uitgesteld worden. Maar, we zijn omringd door een werklustig en ambitieus team dat enthousiast aan de slag blijft gaan.

Ella



OVERZET-OVERSTAP

Vanaf 20 november loop ik stage bij de loodsen.

Ik zit in mijn tweede jaar sociaal werk aan de KDG. De afstudeerrichting die ik heb gekozen is sociaaljuridische dienstverlening. Ik heb vooral deze keuze gemaakt omdat ik graag met de doelgroep nieuwkomers bezig ben. Met mijn kennis van het migratierecht zou ik hun dan zo goed mogelijk kunnen verder helpen en begeleiden.

Na mijn eerste week stage heb ik al heel veel kennis opgedaan. Tijdens deze week heb ik meegeholpen bij de voedselbedeling in de Sint-Antoniuskerk, een keertje gaan meevolgen bij één van de Nederlandse lessen, eens gaan kijken bij Caritas en natuurlijk ben ik bij de twee opvanghuizen op bezoek gegaan.

Al die verschillende werkingen en organisaties hebben mij al veel nieuwe inzichten gegeven. Zo had ik zelfs nog nooit bij bepaalde problemen stilgestaan. Denk bijvoorbeeld aan een contactadres voor woonwagenbewoners waar Caritas bij helpt. Deze nieuwe ervaringen hebben mij zeker nog meer gemotiveerd om de richting te studeren die ik nu doe.



Naast de technische aspecten van de projecten heb ik zeker ook de warmte gevoeld. Zo hebben we tijdens de verjaardag van Memphis heel veel gelachen en taart gegeten.

De gezinshereniging van Jackline met haar 18 jarige dochter is zeker ook niet iets dat ik snel ga vergeten. De vrouwen zo blij zien geeft iedereen extra energie en vreugde.

Noor

*En Malika zet haar opleiding voor floriste verder.
Een van de opdrachten:
een adventskrans in elkaar steken.
Deze prijkt nu in onze onthaalruimte.*



DE LOODSEN VOL LEVEN

Nieuw aanbod: Rouwgroep in het voorjaar 2024

In De Loodsen, St.Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen zijn we al jaren welkom met lotgenoten die een rouwproces doorleven.

Velen die, elk op een eigen wijze afscheid hebben moeten nemen van een zeer geliefd persoon: een tijd doormaken van pijn, verlatenheid, eenzaamheid, wanhoop soms... een proces van vast houden en moeten loslaten, van leven met de geliefde overledene en moeten zoeken naar een toekomst zonder hem of haar...

Start op Woensdag 28 februari/
Maart: 13 en 27 April: 10 en 24/ Mei: 8 en 22
Telkens van 14 tot 16 uur.

Er staat koffie/thee/water en koekjes klaar.

Het gaat om een gesloten rouwgroep met minstens 4 kandidaten om zo aan elkaar veel steun te hebben doorheen het delen van alle gevoelens en gedachten van zo'n belevens.

De financiële bijdrage: 50 euro voor de 7 samenkomsten ivm verwarming, koffie/thee enz.
De begeleiding berust bij :

Rudy Janbroers : rudy.janbroers@telenet.be

Geert Willems: geert.willems@hotmail.com

Telefonisch contact: De Loodsen 03/234 05 11

Hartelijke groet: Annemie, Rudy en Geert.



Tocht van Hoop

Tocht van Hoop

Tocht van Hoop

Tocht van Hoop

Tocht van Hoop



Het Stadsfestival "Barokke Influencers", georganiseerd door Ucsia is afgerond. We mochten in dat kader onze Tocht 'Barokke influencers vroeger en nu' tientallen keren organiseren. Heel verschillende groepen, oud en jong, van Antwerpen of van ver daarbuiten genoten van de mooie gebouwen, de onbekende hoekjes, maar vooral van het verhaal dat achter de muren schuil gaat. Mensen die in het verleden zich ingezet hebben voor verlaten jongeren, voor zieken, voor mensen aan de rand, voor onderwijs... en tijdgenoten die een nieuwe invulling geven aan solidariteit.

Op de trappen van de Van Straelentoren, in de Loodsen met een tasje koffie, langs het Begijnhof en het mooi gerestaureerde Knechtjeshuis, de Paardenmarkt, de Brabantse Olijfberg, het Hof van Liere in het hart van de UA, eindigend in de kapel in de Prinsstraat.

We zullen deze Tocht ook volgend jaar blijven aanbieden, niet meer voor individuele inschrijvingen op zaterdag maar vooral voor groepen. We hebben trouwens al verscheidene aanvragen.

Ook de Tocht 'Armoede onder ons' blijven we aanbieden.
(prijs voor een groep 75 euro, maximum 20 deelnemers)

Tochten van Hoop



SAMEN ARMOEDE AANPAKKEN

Welzijnszorg



Ook wij willen ons steentje bijdragen in de strijd tegen armoede. In ons dagelijks bezig zijn ontmoeten we vele mensen die het zeer moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen voor hen zelf of voor hun kinderen. We trachten hen met respect te ontmoeten, maar vooral ook te steunen in dit 'soms levenslang gevecht' dat structurele oorzaken heeft. Om daar iets aan te veranderen moeten we met velen zijn.



Ondersteuning



Op bezoek bij AXA Belgium.

Sinds enkele jaren nodigt AXA ons jaarlijks uit voor een gezellig ontbijt op het werk. De werknemers mogen hierbij tijdens de werkuren komen genieten van een royaal ontbijtbuffet. Ook wij genieten mee van het buffet en doen eveneens een woordje uitleg over onze werking. Verschillende werknemers kiezen er vervolgens voor om nog een kleine sponsoring te doen.

Een dikke merci aan AXA Belgium!



Ambassadeurs voor de vrede

50 jaar Pax Christi



Proficiat aan Pax Christi
En al die plaatselijke ambassadeurs

50 jaar volgehouden inzet
In een zeer oorlogszuchtige wereld vandaag

DE LOODSEN: WETENSWAARD



NIEUW! Jaarkalender 'Iedereen Feest!' 2024

Met kleurrijke illustraties van bekroond tekenaarsduo JACQUES EN LISE.

Op zoek naar een unieke kalender? Wil je mee op ontdekkingsreis doorheen de vele religieuze feestdagen en levensbeschouwingen die België rijk is? Wil je groeien in je interlevensbeschouwelijke competenties en mee feest vieren?

Deze kleurrijke jaarkalender een uniek cadeau of relatiegeschenk voor vrienden, familie, burens of collega's voor 2024.

Bestellen kan via bestellingen@orbitvzw.be of ter verkrijgen op De Loodsen.



GRATIS KERSTFEEST Zaterdag 16-12-2023
Basisschool de Leertuin, Korte Altaarstraat 19 te 2018 Antwerpen

Met grote vreugde kondigen we u de 13de editie van het gratis kerstfeest voor kansarmen aan.

Op deze feestelijke dag rollen we voor een 500tal genodigden de rode loper uit. De namiddag wordt gevuld met een gratis kerstmarkt met kerstetentje, een hartverwarmend kerstconcert, een tombola met hele mooie prijzen, een goochelshow voor de kinderen en een geschenkje voor alle gasten.

Katia Van de Broeck

Ondertussen... Inpakken!!!



Kleine beetjes maken één groot!

Het is ongelooflijk dat we onze werking van de Loodsen reeds 30 jaar mogen uitwerken zonder noemenswaardige vaste subsidies.

Dat is te danken aan de steun van heel velen. Met kleine of iets grotere giften kunnen we heel vele mensen een gastvrije thuis, een goed onthaal, een gesprek, taal oefeningen, een wegwijzer en zoveel meer bieden.

Wij zijn er heel dankbaar voor.

En we passen ons aan.

Hiernaast vindt u de qr code om met payconic te kunnen betalen. Alle andere methodes zijn natuurlijk goed, maar voor sommigen is deze vorm gemakkelijker.

Het is trouwens de gelegenheid om ieder van u heel hartelijk te danken voor alle vormen van aanmoediging en ondersteuning. We kunnen dit niet altijd persoonlijk zeggen, maar het is langs deze weg echt gemeend.

Annemie Luyten en gans het Loodsen-team

