

KAPSTOK



JULI - AUGUSTUS

KINDEREN IN ONS MIDDEN

OPENINGSUREN:
maandag - vrijdag:
8u30-12u30
namiddag:
Op afspraak
03 234 05 11



Wenst u één van deze
projecten te steunen?
Dat kan!

En wel via rek.
IBAN BE33 0012 7977
4146

Heeft u graag
een *fiscaal attest* ?

Dan stort u best op rek.
IBAN BE80 7765 9023
3377

van Caritas Hulpbetoon
vzw -Liefdadigheidstraat
39,
1210 Brussel -
met vermelding
'project 8369'.

ALVAST BEDANKT!

Nr. 218 juli - augustus
verschijnt maandelijks,
niet in augustus

Meer en meer boekentassen zijn opgeborgen en studieboeken (voorlopig ?) opzij gelegd, de vakantie voor velen aangebroken. Misschien is dit een goed



moment om al die leerkrachten, pedagogische begeleiders of wie betrokken is bij het onderwijs te bedanken voor het engagement dat ze dagelijks leveren. Zeker in onze zeer diverse stad zijn zij vaak de spilfiguren om kinderen en jongeren te leren samen spelen-werken-leren en leven. Een kader creëren waarin jonge mensen niet angstig moeten zijn, maar vertrouwen mogen krijgen is een taak van allen die bij hen betrokken zijn. We gunnen hen nu een 'rustperiode' en hopen dat ze met nieuwe moed in september kunnen starten in een kader dat niet te lijden heeft onder herstructureringen en alsmaar grotere gehelen.

Nu komt er een lange periode van twee maanden aan dat kinderen in een ander ritme in onze samenleving aanwezig zijn. Het is heel fijn dat er zoveel begeleiders, jeugdleiders, monitoren zijn die nu met hen optrekken. In sportactiviteiten, jeugdbewegingen, speelpleinen ontdekken ze weer nieuwe vormen van kameraadschap. Het is waarschijnlijk ook een kans dat er in gezinnen een ander ritme, meer ontspannen aanwezig is, dat ouders en kinderen mekaar vinden en niet zo gebukt gaan onder de stress gedurende het jaar. En er zijn ook veel jongeren, die deze periode aangrijpen om zich gedurende een kortere of langere periode in te zetten voor ouderen, vluchtelingen, mensen in armoede of zieken. Ze vertellen vaak dat hen dat zoveel vreugde geeft.

We wensen ook aan al onze Kapstok-lezers een periode met een 'ander ritme', boeiende contacten, wat meer tijd voor kinderen of kleinkinderen, gelegenheid om mensen op te zoeken, die we al lang misten, het genot van boeken, en zeker ook wat frisse lucht in onze stad of elders.

Annemie -Danielle- Nieke-Stefanie





“Wat een Afrikaanse temperaturen hier in België hé!”

De vrouwen kijken me bedachtzaam aan. “In Afrika zijn de temperaturen helemaal niet zoals hier... Het is nog warmer, maar minder drukkend en benauwd.”

Reality check: wat weet ik er nou van?

Vooral de vrouwen die meedoen aan de ramadan hebben het moeilijk door de hittegolf. Gelukkig is het einde van de ramadan nabij waarna ze volop genieten van het Suikerfeest.

Samen met Edith trotseerde ik de warmte om haar lijnabonnement aan te vragen. Op weg naar de winkel passeerden we het reuzenrad vlakbij de vernieuwde Zoo van Antwerpen. Ze keek omhoog en lachte. “Zo iets hebben we niet in Afrika, hoor!” Ik vroeg of ze ooit al zo hoog in de lucht was geweest.

Ze schudde haar hoofd van links naar rechts: “Nooooon, jamais de ma vie!” waarop ik antwoordde: “Wat denk je? Zullen we?” (dit kon ik niet zomaar voorbij laten gaan).

Vijf minuten later zaten we op 41 meter hoogte in zo’n wankelend bakje het panoramabeeld van Antwerpen te bewonderen. Ik denk dat ze per ronde 5 keer ‘merci’ zei (het reuzenrad heeft 4 keer rondgedraaid), waarop ik telkens antwoordde dat ze me niet mag bedanken. Ondanks mijn hoogtevrees vond ik het bijzonder mooi om Antwerpen vanop zo’n overweldigend niveau te bezichtigen. Jammer dat ik niet met haar kon vliegen, dan zouden we opzoek gaan naar een mooie en veilige thuishaven voor Edith, de andere vrouwen en iedereen die er nood aan heeft.

Wanneer het rad stopte had ze tranen in haar ogen van ontroering. In plaats van ‘merci’ te zeggen gaf ze me een dikke knuffel en mijn dag kon niet meer stuk.

En we hebben nog supermooie vooruitzichten! Van 21 tot 25 augustus vertrekken we met alle vrouwen, kinderen en vrijwilligers van de Overzet en Overstap op vakantie naar de Ardennen!

OP VAKANTIE MET DE OVERZET NAAR BURET

*Vorig jaar het eerste jaar,
nu kijken we uit naar het tweede jaar!*

*De goesting is voelbaar, de prachtige momenten zijn onbetaalbaar.
Alle vrouwen en kinderen erbij met de liefste vrijwilligers aan hun zij...
Wat een feestpartij!*

WIJ GAAN OP VAKANTIE en dat laten we niet zomaar voorbij gaan,
een vakantie als deze gebeurt namelijk niet spontaan.
Daarom rest er ons nog één bescheiden vraag
die wij u graag stellen:
wilt u ons een financieel duwtje in de rug geven?
Zo kunnen wij mooie herinneringen navertellen

Nieke Van Vracem

WILT U DIT **VAKANTIEPROJECT** STEUNEN?

DAN KAN DAT VIA HET REKENINGNUMMER: IBAN BE88 0016 5218 5741

WIE GRAAG EEN FISCAAL ATTEST ONTVANGT,

KAN OVERSCHRIJVEN OP HET REKENINGNUMMER:

IBAN BE80 7765 9023 3377

VAN CARITAS HULPBETON VZW MET MELDING ‘PROJECT 8369’





FO-KUSSEN OP VER-ZOENEN IN AVERBODE

Van 2 tot 4 mei 2017 waren we met 't Vlot en Jambo te gast in de Abdij van Averbode. Zonder de morele en/of financiële steun van vele Kapstoklezers was dit niet mogelijk geweest. Hiervoor een hartelijk dankjewel !

Hieronder een paar getuigenissen van deelnemers aan deze dagen. Benieuwd naar een uitgebreider verslag ? Neem dan zeker eens een kijkje op onze blog <http://tvlotjamboinaverbode.blogspot.be> We zijn ook trots te vertellen dat er reeks van korte filmpjes gemaakt is door Kerknet over o.a. deze driedaagse. Op www.kerknet.be kan je ze bekijken onder de titel 'barmhartigheid in de Heilig Hartparochie.'



Robrecht vertelt:

Ik vind het hier leuk. Ik voel het hier als een beetje terug oorspronkelijk: de menselijkheid, de vriendschap!

Ik heb mijn pijn ingepakt.

Zonder pijn kan je je ook niet goed voelen, blijkbaar moet je eerst ongelukkig zijn, voordat je je gelukkig kan voelen.

Mijn kleisteen heeft plustekens en mintekens - min voor de pijn en plus voor de positieve dingen - en daartussen zitten rechte lijntjes, putten, vierkantjes - ik ben redelijk extreem in alles, hypersensitief en zo en da's niet gemakkelijk....

Mijn steen is een vat vol tegenstrijdigheden - en dat is mijn leven ook. Ik blijf soms te lang hangen in het negatieve, terwijl het toch niet zo moeilijk is ook het positieve te zien

Roland vertelt:

Het is mijn eerste keer hier. Heel ontspannen en tegelijkertijd heel geconcentreerd. Ik vind het heel mooi om hier te zijn.

Het mooiste van alles vind ik om hier samen te zijn, om samen dingen te doen.

Het thema is heel goed. Ook iets wat nodig is.

Ik ben de Bijbel aan 't lezen, ik ben hier in Averbode in Genesis begonnen en ik wil hem uitlezen tot en met Openbaringen. Ik vind dat nodig voor mezelf.

Ik vond de poppenkast top! Een verhaal uit de Bijbel, maar dan vandaag, wat is dat mooi!

Alles hier is zo natuurlijk, ook de poppenkast - dan maak je het gewoon zelf mee. En dat is zo nieuw voor mij. De omgeving, het gebouw, alles is hier zo mooi

Niek Everts



deloodsen_vzw

Wij zijn er even tussen uit.
Wij zijn collectief gesloten
vanaf maandag 17 juli
t.e.m. zondag 13 augustus
Prettige vakantie !

EEN INTENS JAAR VAN GEVORMD WORDEN IN 'PRESENTIE'

In het voorbije jaar mocht ik Joke Venken begeleiden in haar stage voor pastorale werkster. Zij volgde de opleiding in het bisdom Mechelen en wilde graag de diaconie en de stadspastoraal leren kennen. Ze combineerde dit met een stage in het Catechumenaat. Het werd een heel fijne ervaring en de stage werd afgesloten met een zeer goede evaluatie. Hierna volgt het verhaal van Joke:

'Op woensdag 14 september 2016 mocht ik voor de eerste maal helpen bij de voedselbedeling van het

Onthaal van de St.-Antoniusparochie. Na 3 jaar studies theologie en pastoraal aan het HIGW te Leuven, was de tijd aangebroken om stage te doen in het 'pastoraal werk'. Het doel was de pastoraal van 'presentie' beter te leren kennen. Karakteristiek voor de presentiebenadering is: *er zijn voor de ander. Alles draait om de goede en nabije relatie, om zorg, om de waardigheid van de ander en om erkennen, zodat de ander - hoe gek, hoe anders ook - voluit in tel is.*

Het gaat ook om wederzijdsheid, om alledaagse werkvormen, om verhalen, om nauwgezette afstemming op de leefwereld, om de wil de ander uit te graven, het beste van zijn of haar mogelijkheden waar te laten worden en niemand ooit af te schrijven. Het gaat dus om een soort voorzichtige traagheid en een zogeheten 'latende modus' van werken die ruimte geeft aan wat zich niet maken of afdwingen laat. (naar www.canonsociaalwerk.be)



Mijn eerste taak in het Onthaal was aan de deur staan en de mensen hun nummertje geven. Ik moest de inschrijvingskaartjes ook controleren en sommige mensen doorverwijzen naar de 'assistent'. Dit mocht ik zo verschillende malen doen. Op andere woensdagen vulde ik de lijsten voor de Europese gemeenschap in en op nog andere voormiddagen mocht ik koffie schenken tijdens de koffiebabbel. Ik heb ook een keer als lector mogen assisteren tijdens een uitvaartdienst.

Tussendoor deed ik babbeltjes en maakte ik kennis met de mensen die nood hadden aan voedsel. Achteraf maakte ik voor mezelf een verslag van de gesprekken die me het meest bij gebleven waren en reflecteerde ik over mijn ervaringen. Hierbij een kleine greep uit de intense indrukken en ervaringen van het voorbije jaar...

Ik ontmoette de arme Antwerpenaar, jong en oud, man, vrouw of kind, Vlaming of van elders, die niet alleen nood hadden aan gratis voedsel, maar ook aan aandacht en respect en aan iemand die niet-oordelend luistert naar hun levensverhaal. Ik luisterde naar hun psychische, medische, relationele of andere problemen. Soms was ik verwonderd en dacht ik bij mezelf: als ik die persoon op straat zou tegenkomen, dan zou ik nooit vermoeden dat hij/zij om gratis voedsel gaan. Ik leerde hun fierheid zien. Soms luisterde ik bezorgd als ik zag dat iemand er week na week minder goed uit zag en uiteindelijk op straat belandde.

Als ik zo op woensdagmorgen naar het onthaal wandelde, dan stoorde ik me aan het contrast van de welstand van de mensen die ik onderweg passeerde met de armoede van de mensen die ik iets later in het Onthaal zou ontmoeten. Het maakte me er heel erg van bewust hoe oppervlakkig wij leven en van de vanzelfsprekendheid waarmee wij onze welvaart beschouwen. Ik ben er me ook bewust van geworden hoe dun de lijn kan zijn tussen rijkdom en armoede.

Ik ontmoette er de Afrikaanse vrouwen. Ik moest leren omgaan met hun 'assertiviteit'. Als ze iets willen, dan vragen ze het. En ze vragen soms meer dan ze krijgen. Maar eens je weet dat dit bij hun cultuur hoort, dan weet je dat jij 'neen' kan zeggen als het niet kan. Ik leerde er ook vriendelijk 'neen' zeggen.

Ik leerde dat de opmerking 'je ziet er vandaag goed uit' voor Vlamingen in armoede niet als een compliment wordt ervaren. Het geeft hen het gevoel dat je hen niet (h)erkent in hun verhaal van miserie. Voor de Afrikaans vrouwen is het wel een compliment. Het doet hen deugd. Ik zag hun fierheid, ondanks hun miserie. Ik leerde ook dat ze erg solidair zijn en voor elkaar en voor de mensen in hun omgeving zorgen, dat ze met een groot hart delen.

BUITEN

Ik ontmoette er de vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan. Verschillende van hen zijn christenen, op de vlucht voor het geweld. Ik werd getroffen door het verhaal van de vluchtelingen. Ik ontmoette vluchtelingen die dokter, architect, professor, leerkracht, econoom, ingenieur ... waren. Wat doet het met een mens als je alles had (status, welstand en een goed leven) en als je nu niets meer hebt en moet overleven door liefdadigheid? De gedrevenheid van velen van hen om hier een nieuw leven op te bouwen, is me bij gebleven. Maar ik werd ook geraakt door hun wanhoop omdat die weg soms zo moeilijk blijkt. Een nieuwe (moeilijke) taal moeten leren, je aanpassen aan een andere cultuur, een nieuwe job moeten leren omdat je diploma niet erkend wordt... Het duurt allemaal zo lang. En dan moet je nog mensen ontmoeten die je kansen willen geven, ondanks het feit dat je van elders komt.

Als ik nu terug kijk, dan ben ik verwonderd hoe ik - doorheen deze eenvoudige activiteiten - aandacht heb kunnen geven en er voor de 'klanten' kon zijn, ook al was het contact vaak kort en de drukte soms groot. Ik merk dat ik met verschillende van hen echt op weg ben gegaan. Ik heb heel veel geleerd. Ik ben kunnen thuis komen in de wereld van de arme en de vluchteling. Ik leerde dat een open, niet-oordelende houding oprechte aandacht mogelijk maakt. Het maakte dat ik de 'klanten' echt als een persoon kon ontmoeten. Ik kon hen nabij zijn. Door vriendelijke aandacht probeerde ik hen het gevoel te geven dat zij ook meetellen. Ik kon hen erkennen en respecteren, wat ook hun verhaal was. Soms hoopte ik hen te troosten.



Ik wil mijn grote waardering uitdrukken voor de medewerkers van het Onthaal waarmee ik mocht samenwerken. Eerst en vooral de pastoraal werkster Rita Somers, die op een positieve, rustige en warme manier het Onthaal in de goede richting stuurt. Maar er is ook het team waarmee ik elke woensdag aan de slag ging: An, Fernand, Francis, Marc, Monda, Ghislain en zuster Lena. Ik vind het zo knap hoe zij zich belangeloos inzetten voor mensen in nood. Ik denk niet dat iemand van hen dit voor zichzelf doet, hun aandacht en zorg gaan louter naar de noodlijdende. Ik ben heel dankbaar dat zij met mij op weg zijn gegaan en mij de kans gegeven hebben om zoveel te leren waardoor het een intensief, vormend jaar werd.

Ik wil ook Annemie Luyten, verantwoordelijke van de Loodsen, bedanken voor de maandelijkse ondersteunende gesprekken. Zij heeft me telkens geholpen om verder te kijken zodat ik kon groeien in presentie.

IK WAARDEER OOK HOE IN HET ONTHAAL EN DE LOODSEN DE EVANGELISCHE BEWOGENHEID VERTAALD WORDT NAAR DAADWERKELIJK ENGAGEMENT. ELKE WOENSDAGMIDDAG IS ER EEN BEZINNING. TELKENS WORDT EEN EVANGELIETEKST GEACTUALISEERD EN VERTAALD NAAR DE CARITAS. DAARNA VOLGDEN TELKENS ZEER DIEPGAANDE GESPREKKEN, WAARIN WE ONZE EIGEN ERVARING ERBIJ KONDEN LEGGEN. DE WIJZE WAAROP DEZE BEZINNING INHOUDELIJK OPGEBOUWD IS, GETUIGT ENERZIJD VAN EEN GROOT GELOOF EN ANDERZIJD VAN EEN GROTE OPENHEID VOOR IEDEREEN, ONGEACHT WAAR MEN ZICH BEVINDT OP LEVENSBESCHOUWELIJK VLAK. IK HEB HET GEVOEL DAT IEDEREEN ER INSPIRATIE UITHAALT EN EEN STIMULANS OM ZICH VERDER IN TE ZETTEN VOOR DE ZWAKSTEN IN ONZE SAMENLEVING.

Het einde van mijn stagetijd is nu aangebroken. Het afscheid wenkt, maar dat valt zwaar. Ik hoop in de toekomst de band te behouden, al was het alleen maar omdat ik als godsdienstleerkracht in de 2^{de} graad hoop om de ogen en de harten van mijn leerlingen te openen voor de mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. En misschien mag ik dromen dat er hieruit een 'levengevende' samenwerking groeit...

Joke Venken

Ps. het Onthaal St. Antonius heeft nieuwe website:

www.warmnoord.be/index.php/parochie-sint-antonius



DE VLEUGEL

ACTIVITEITEN JULI

ZATERDAG 1 JULI

Zin om te minigolfen - kom dan om 10u naar het minigolfterrein van de Eglantierlaan in Antwerpen.
03/830.17.92 of 0484/95 14 58 - Lut Desart

ZONDAG 16 JULI

Stiltewandeling Hobekense polder
Met een stiltewandeling willen we je laten proeven van een andere manier van spiritualiteitsbeleving.
Verzamelplaats om 10u parking, gelegen op de Schroeiilaan, over het station van Hoboken.
0473 77 29 95 - Sabine Van Eupen

ZATERDAG 29 JULI

Voor de muziek liefhebbers, actief en/of passief, is er, zoals 2 voorgaande jaren, een muziek NM. Tussen 14u en 17u ten huize van Annemarie Heesen, Vaderlandstraat 43 te Borgerhout
03/ 272 12 69 - 0478/544 207 - Annemarie

ZONDAG 6 AUGUSTUS

We wandelen in het Meerdaalwoud. We picknicken samen. We laven ons aan het zoete water;
Om 09u30 vertrek per auto aan Berchem Kerk, terug ten laatste om 17u.
0475/ 68 93 32 Suzy Hendriks

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Schubertiade, een ongedwongen aperitiefconcert met pianomuziek, zang en poëzie. Start 11 uu
Ten huize Mieke en Paul Kevers - Van Steelandt, Gyselstraat 89 te 9100 Nieuwkerken-Waas
Aan te melden via paul.kevers@pandora.be

ZATERDAG 19 AUGUSTUS

10 km wandelen langs de Dijle te Hever.
Carpoolend rijden vanaf Berchem station vertrek om 11u, terug ca. 18u
0478/931 944 - Edwig

ZONDAG 27 AUGUSTUS

Picknick en KUBB-spel in het park. Op een zomerse Zondag samen picknicken en spelen in het park; dan kan reuzegezellig zijn ! Om 12 u aan de parking van het Nachtegalenpark t.o.v. het Park Den Brandt (Beukenlaan in 2020 Antwerpen)
03/830 17 92 - 0484/95 14 58 - Lut Desart



In de Rolwagenstraat 49 2018 Antwerpen zullen er ingrijpende verbouwwerken gebeuren.
De renovatie moet tot doel hebben om het gebouw beter te ventileren en te isoleren.

De werken zijn gepland voor de periode februari 2018 tot juni 2018
We zijn voor die periode op zoek naar een nieuwe locatie om de werking tijdelijk in onder te brengen. Heb je suggesties? tel. Yves:0486/849349



welzijnsschakels
ELKE SCHAKEL TELT

Welzijnsschakel

ONZE WELZIJNSSCHAKEL ZOEKT VRIJWILLIGERS NEDERLANDSE TAAL

Heb je wat tijd vrij , hou je van taal en wil je je kosteloos (lees: belangeloos) graag inzetten voor je medemens dan is het onderstaande misschien wel iets voor jou !

Welzijnsschakel Borgerhout Extra Muros zoekt enkele enthousiaste mensen om mee Nederlandse les te geven aan even enthousiaste anderstaligen, meestal vrouwen die in onze stad wonen maar onze taal nog niet goed kennen. Je helpt hen op die manier ook de kinderen op te volgen die schoollopen.

Deze lessen gaan door -op woensdagochtend van 9.00 tot 11.00uur(niet tijdens schoolvakanties) in het Dienstencentrum "De vrijgeweide" aan het Erasmusziekenhuis

Contacteer ons gerust !
Lutgard Bresseleers: 03 271 06 36
lut.bresseleers@telenet.be

Leerhuis

Vier uitdagingen voor een meer pikante kerk

Mag het ietsje meer zijn?

'Vier uitdagingen voor een meer pikante kerk' is het subject voor het leerhuis dat dit najaar wordt georganiseerd door de Protestantse Commissie Stads-predikant.

De volgende actuele vragen en thema's komen in dit leerhuis aan bod:

- ◆ De vraag van beenhouwers 'Mag het ietsje meer zijn?' is terecht en eigenlijk wel van toepassing op onze kerken:
- ◆ meer spirit (Hand.2)
- ◆ meer diaconale bewogenheid (Hand.3)
- ◆ meer presentie en positie kiezen (Hand.4)
- ◆ meer hervorming (95 speldenprikken)

Samen met Ina Koeman gaat de Leerhuistheoloog Egbert Rooze weer ploegen in Bijbel en kerk. Dit zal zeker weer ontdekkend, verrassend en interactief omwoelend zijn!
Na een half millennium van reformatie (500 jaar!), mag er wel eens een flinke hervormende wind door onze kerken waaien!

U bent hartelijk uitgenodigd om mee te ontdekken en te verrassen!

DATA : 12/9, 3/10, 24/10 en 14/11 om 20u - 22u

PLAATS : De Loodsen

INSCHRIJVEN : via inakoeman@hotmail.com of 0486834788

PRIJS : € 30 voor 4 avonden of € 8,50 per avond



Hoe bestellen:

Tel.: 03/231 03 39
Fax: 03/233 47 66
E-mail: dedrieleliën@kerknet.be
Website: www.de3lelien.be
Open van maandag
tot zaterdag
van 10 tot 17u

DE 3LELIËN BOEKENKAST JULI - AUGUSTUS 2017



DAT HEB JE GEDROOMD

HEIN STUFKENS
UITGEVERIJ : EDICOLA

ISBN 9789492500304

Dat heb je gedroomd is een zowel diepzinnig als praktisch bruikbaar boek. Het geeft inzicht in het mysterie van onze dromen, overzicht over de belangrijkste opvattingen over dromen, en oefeningen om alleen of samen met anderen aan dromen te werken. Een onmisbaar boek voor wie de boodschappen van zijn of haar dromen wil begrijpen en zo 'de koninklijke weg naar het onbewuste' wil bewandelen.

Behalve zijn grote kennis van filosofische en psychologische stromingen, met name van het werk van C.G.Jung, heeft de auteur ook tal van voorbeelden uit zijn levenslange ervaringen met droomwerk in dit boek verwerkt. Dit alles tezamen maakt dit boek tot een bruikbare reisgids door dromenland en een spannend avonturenboek over ons nachtelijk leven.

16,95€



LANGS BERGEN EN DALEN VAN HET LEVEN

ANSELM GRÜN
UITGEVERIJ : BERNE MEDIA

ISBN 9789089721778

Sinds zijn jeugd is Anselm Grün al gefascineerd door de bergen. Ook nu nog geniet hij regelmatig van wandelvakanties in de bergen, samen met zijn familie. Voor Anselm staat wandelen door de bergen symbool voor het leven zelf: in beide is het belangrijk om altijd open te staan voor nieuwe uitdagingen, jezelf en je krachten te trainen, te groeien in je werk, op zoek te gaan naar contact, te genieten van het alleen-zijn en het opzoeken van je grenzen.

Dit boek helpt je om nieuwe stappen te zetten en afscheid te nemen van dat waar je aan vast zit met als doel dichtbij je echte verlangens te komen.

9,99€



THUIS BIJ JEZELF - GOED OMGAAN MET LICHAAM EN ZIEL

ZACHARIAS HEYES, LINDA JANSSEN
UITGEVERIJ : BERNE MEDIA

ISBN 9789089721587

Thuis zijn bij jezelf. Hoe doe je dat? Flexibel en mobiel zijn wordt vandaag de dag gezien als voorwaarde voor een geslaagd leven.

We hebben het idee van mobiliteit zelfs verinnerlijkt en zitten vaak in gedachten al klaar met onze ingepakte koffers. Je voor een langere tijd vastleggen, daar houden we niet meer van.

Maar hoe vinden we naast al die virtuele impulsen en complexe netwerken toch een plaats waar we echt thuis zijn?

Wanneer voelen we ons geaccepteerd en rustig?

Zacharias Heyes behandelt in dit boek de vraag hoe de mens, die moe is van alle jachtigheid en drukte, zijn thuis kan vinden in zichzelf en in God. Hij geeft veel adviezen en oefeningen om goed voor je eigen ziel te zorgen: als je leert stil te worden, je dromen herontdekt en je met jezelf en anderen kunt verzoenen. Dan kom je thuis bij jezelf.

14,90€



Hoe bestellen:

Tel.: 03/231 03 39
Fax: 03/233 47 66
E-mail: dedrielelien@kerknet.be
Website: www.de3lelien.be
Open van maandag tot zaterdag
van 10 tot 17u
Nationalestraat 151
2000 Antwerpen

DE 3LELIËN BOEKENKAST JULI - AUGUSTUS 2017



CALVIJN - EEN MENS DIENT GOD
HERMAN SELDERHUIS
UITGEVERIJ : KOK

ISBN 9789023979661

De traditionele dagscheurkalender.
Traditiegetrouw verschijnt voor het komende jaar 2009 de Mariakalender. Deze dagkalender biedt een jaar lang dagelijkse informatie: dag, datum, kerkelijke en wereldlijke feest- en gedenkdagen, spreuken, op- en ondergaan van zon en maan. Op de achterzijde een bont geheel van citaten, grappen, gedichtjes, wetenswaardigheden, weerspreuken, recepten, raadsels en puzzels.
Verkrijgbaar bij het CB en grossiers; of rechtstreeks bij Gooi en Sticht.

18,99 €



KWETSBARE LIEFDE - DE KERK - DE ISLAM EN DE DRIE-ENIGE GOD
BERNARD REITSMA
UITGEVERIJ: BOEKENCENTRUM

ISBN 9789023979661

Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair én profetisch zijn?

10,99 €



DE DAG DAT IK JEZUS ONTMOETTE
CHARLOTTE RØRTH - ANNELIES VAN HEES
UITGEVERIJ: WERELDBIBLIOTHEEK

ISBN 9789028427068

In 2013 ontmoette Charlotte Rørth in een Spaans kerkje Jezus. Een Jezus die tot haar sprak. Rørth, een bekende Deense onderzoeksjournaliste, kon noch wilde haar ogen en oren geloven. Wat was haar overkomen? Welke geestelijke en lichamelijke mechanismen waren er aan het werk geweest toen ze Jezus zag? Met haar verstand kan ze er niet bij, maar haar hele wezen is ervan doordrongen dat de verschijning van Jezus geen verzinsel was. Om te begrijpen wat er gebeurd was verdiepte ze zich in wetenschappelijke literatuur en sprak ze met theologen, psychologen, priesters en dominees. Aan het einde van haar onderzoek heeft ze geen andere keuze dan na lang twijfelen te aanvaarden dat ze Jezus echt heeft ontmoet.

Haar verhaal van deze persoonlijke en openhartige zoektocht is pakkend en meeslepend geschreven. Maar het ware belang van dit boek ligt in wat Charlotte's Jezus haar meegaf. Die Jezus staat voor verbinding als uitweg uit het huidige pessimisme dat in ons deel van de wereld lijkt te heersen. Het is een boek van hoop, die we hard nodig hebben.

17,99€